

Alle beren los!

LESBRIEF

Toneelgroep Vest

INHOUD:

Er was eens een beertje. Dat was gek op dansen.

Hij vond een bootje en dat danste ook.

Op de golven...

Het beertje vroeg of hij mee mocht dansen. Het bootje knikte ja en weg waren ze.

Onderweg zag hij zoveel dingen die hij niet kende. Voor het eerst van zijn leven zag hij mensen. En kwam hij in de stad en in een dierentuin. Hij keek zijn ogen uit. Maar was toch blij toen hij weer naar huis kon.

Alle beren los! is een sprookje over nieuwsgierigheid en hoe fijn het is als je kunt gaan en staan waar je wilt. En het gaat over weer thuiskomen, want dat werd me toch een feest!

Een berenfeest!!

Met live muziek van een eenbeersband!

Tekst en Spel: Stef Feld

Muziek: Niels Budel

Regie: Fred van de Schilde

Decor en Kostuums: H el ne Doornebal

Thema's: Nieuwsgierigheid, reizen, heimwee, thuiskomen, vrij kunnen gaan en staan waar je wilt



VOOR VOORSTELLING:

Het zou leuk zijn als de kinderen een aantal liedjes dat in de voorstelling gebruikt wordt (her)kennen.

- 1) Berendbotje ging uit varen met zijn BOOTJE naar Zuid-Laren. De weg was recht, de weg was krom, nooit kwam Berendbotje weerom. Een twee drie vier, vijf zes, zeven, waar is Berendbotje gebleven? Hij is niet hier, hij is niet daar, hij is naar Amerika.
- 2) Ik zag twee beren broodjes smeren. O, dat was een wonder! Het was een wonder boven wonder dat die beren smeren konden. Hihihi, hahaha, ik stond erbij en ik keek ernaar.
- 3) The Teddy bears picnic: https://www.youtube.com/watch?v=1_jNgirWeQY Laat de kinderen hier op dansen!

NA DE VOORSTELLING:

Nieuwsgierigheid:

Zet in de klas een grote doos neer. Wie wil niet weten wat daar in zit? Laat kinderen raden wat er in zit. En laat ze vertellen wat ze daarmee zouden willen doen. Laat ze er een tekening over maken. Wat in de doos zit? Niets. En toch is hij niet leeg. Want er zit fantasie in: die hebben ze net getekend. En die tekening is er omdat ze iets wilde weten, omdat ze nieuwsgierig waren.

Reizen:

Waar zijn jullie al geweest? In welk land? Praten de mensen daar hetzelfde? Doen ze hetzelfde als wij? Zien ze er hetzelfde uit als wij? Eten ze hetzelfde als wij? Waar ligt Nederland? Waar Amerika? Hoe kun je daar komen? Op wat voor manieren kun je allemaal reizen? (Lopen, fietsen, auto, trein, vliegtuig, boot)

Heimwee:

Wie heeft er wel eens heimwee gehad? Kan iemand uitleggen wat dat is? Heb je alleen heimwee als het niet leuk is waar je bent? Of kun je het fijn hebben en toch thuis missen? Als je alleen weg bent, op kamp of uit logeren, wie mis je dan allemaal? Mensen, dieren, spullen, eten, gewoontes?

Thuiskomen:

Als je ergens geweest ben, ben je dan blij om weer thuis te zijn? Is thuis veranderd omdat je weg bent geweest? Of is het precies zo als je je het herinnert? Zou je altijd vakantie willen?

Vrij zijn:

Zouden dieren het leuk vinden in een dierentuin? Ja, ze hebben eten. Nee, ze kunnen niet weg. Is het fijn om gevangen te zijn? Ook als je helemaal geen boef bent?



Kleurplaat:

<https://www.stedelijkonderwijs.be/sites/default/files/styles/600x450/public/scholen/26/fotoalbum/bootje%20varen.jpg?itok=wHFX9Q6X>

Laat ons weten wat je van de voorstelling vond! Stuur reacties, tekeningen naar infotoneelgroepvest@gmail.com

